

Mededelingen

1. Zondag 19/01: **Dienstleiding: Stephan en Ingrid — Prediking: Maarten Hertoghs.**
2. Woensdag 15/01: **Bijbelstudie** om 19u45 bij Frans Vervaeke.
3. Donderdag 16/01/2020 (18u) t.e.m. zaterdag 18/01/2020 (15u): **“Stiltedagen”** in CH Connect. Info en inschrijvingen via www.indekerk.be.
4. Maandag 20/01: **Bidstond** in de kerk om 19u30 (Magda).
5. Zondag 26/01: **Bijbelstudie** voor de jeugd van 18u tot 20u; info bij Nick.
6. Vrijdag 31/01 t.e.m. zondag 02/02: **huwelijksweekend** “Groeien in je relatie” in CH Connect. Info en inschrijvingen: www.indekerk.be.
7. Vrijdag 31/01: **Zorgkring** de wandelclub in de kerk van 14u tot 16u.
8. Zondag 22/03: **Algemene ledenvergadering** in de kerk. Na de dienst eten we samen (potluck: ieder brengt wat mee en we verdelen). Startuur vergadering: 13u30.
9. Vandaag spreekt Thomas in de VEG Oostende.
10. Link naar de **Facebookpagina** van de Pottenbakker: <https://www.facebook.com/DePottenbakker/>

Contactadressen

De Oudstenraad komt samen elke 1e woensdag v/d maand (uitgezonderd feestdag). Indien u een vraag of opmerking hebt voor de oudsten:

email: oudstenraad.depottenbakker@gmail.com of gsm: **0491/92 91 58**

Indien u een **persoonlijk** gesprek, gebed en/of een bezoek wil, richt u dan tot een oudste:

Jan Hostens 056/45 72 31 (Vrije dag: vrijdag)

Stephan De Feyter 0479/36 37 42

Thomas Nop 0495/12 10 92

U kan uw giften voor de werking van de kerk in de collectezak of collectebus stoppen. U kan ook overschrijven op de rekening van de kerk:

IBAN: BE17 0012 2662 5321 — BIC: GEBABEBB



Potscherven

12/01/2020

Evangelische Kerk: De Pottenbakker

Eredienst elke zondag om 10u

Meensestraat 83, 8500 Kortrijk

www.depottenbakker.be

IBAN: BE17 0012 2662 5321

Kerkgemeenschap in Kortrijk met een hart voor God en mensen

Aantekening Prediking

Dienstleiding: Jerre —

Prediking: Geert Soete

1 Gods eeuwige voornemen/plan met (her)schepping

2 Onze plaats daarin

3 Daarom ...

EF1: 4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. ...8b Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om (alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.) alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

EF2: 10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

EF3: 6de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. ... 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgroendelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de (veelkleurige/veelvuldige) wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11(volgens het eeuwige voornemen) naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.

1 Genesis 1-2 en Openbaring 21-22 laten zien dat God verlangt dat Hij (3enige God v Licht, Liefde en Eenheid) de hemel en de aarde vervullen kan met Zijn heerlijkheid, Licht, Liefde en Eenheid! De schepping is een uitdrukking (Woord) van Zijn Schoonheid, kracht, grootsheid, wijsheid, goedheid, ... heerlijkheid, licht, liefde en eenheid Hoe? Door partnerschap met de mens(heid)

Gen 1: 26God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' 27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

Gen 2: 15God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16Hij hield hem het volgende voor: 'Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.'

De eerste mens/Adam faalde, de tweede mens/Adam = de Messias/Christus Jezus herstelt het oorspronkelijke plan v partnerschap nu met de nieuwe mens(heid)

De VADER verlangt kinderen voor Zijn aangezicht, als Zichzelf (reproduceren), Zijn beeld en gelijkenis met wie Hij de heerlijkheid wil delen (erfenis, erfgenamen)
De ZOON verlangt naar een bruid, een wederhelft als Hijzelf die bij Hem past om 1 te worden, aan wie Hij Zichzelf geeft en die Zich volkomen geeft aan Hem, in wie Hij vreugde vindt en met wie Hij Zijn heerlijkheid kan delen en genieten (e.o.).
De GEEST verlangt een woonplaats een (t)huis van God op aarde om die te vervullen en van daaruit te zegenen en die uit te breiden over heel de aarde

Dit plan komt als rode draad doorheen de hele Bijbel terug en vindt zijn verwezenlijking in de laatste hoofdstukken. Wat betekent dit nu voor ons: Inzicht = identiteit, Toerusting = kracht, groei, volwassenheid en standhouden = strijden om heiligheid, eenheid, vrede, liefde te bewaren en uit te leven!

Oproep, opwekking Wandel waardig deze roeping!

Onderhoudsploeg

Kuisploeg voor de week van 13/01 (Sectie C): Roemeense kerk

Kuisploeg voor de week van 20/01 (Sectie A) : Roemeense kerk



Crèche

Zondag 12/01: Holly

Zondag 19/01: Deborah

Overdenking

De zonde is altijd daar waar geen geloof te vinden is.

Gebedspunten

- gebed voor Joeri Verbeeck bij wie deze week een delicate schedelprothese moet geplaatst worden;
- gebed voor Marta en haar familie;
- gebed voor Jerre en Ruth en hun pleegkinderen, Quinten;
- gebed dat er een doorbraak mag komen in het herstel van Eveline, de dochter van Ingrid en Stephan;
- gebed voor Carine Vandebuerie die eind januari een operatie moet ondergaan;
- gebed voor zieken en ouderen;
- gebed om wijsheid voor de oudstenraad, dat zij steeds de juiste beslissingen mag nemen;
- gebed voor opwekking en geestelijke groei in de gemeente;
- gebed voor uitbreiding van de muziekgroep.

Als u liever wil dat uw naam niet wordt vermeld in Potscherven, maar toch gebed wenst, dan mag u gebed vragen voor op onze 14-daagse bidstonden op maandagavond;

u kan dit melden via oudstenraad.depottenbakker@gmail.com met vermelding van de specifieke reden, of laat het weten aan Stephan