

Mededelingen

1. **Zondag 27/01: Dienstleiding: Jan H. — Prediking: David**
2. Maandag 21/01: Bidstond in de kerk om 19u30.
3. Vrijdag 25/01: zorgkring 'de wandelclub' van 14u tot 16u in de kerk.
4. Zaterdag 26/01: **Avond van gebed:** van 18u tot 21u in de Evangelische Theologische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven.
Georganiseerd door VEG, BEZ en BREEZE.
5. Zondag 27/01: **Opdraging** Stefanie Nop.
6. Donderdag 07/02: **Oudstenraad.**
7. Woensdag 13/02: **startstudie** om 19u30 bij Frans Vervaeke, Gaverstraat 5/20, 8530 Harelbeke.
8. 15/02-17/02: **Huwelijksweekend** in Christelijke Herbronning Connect.
Zie www.indekerk.be.
9. Woensdag 20/02: **GIOS-vergadering** in de kerk om 20u.
10. Zondag 17/03: (op de gemeentekalender staat verkeerdelijk 17/2): **Algemene ledenvergadering** in de kerk. Aansluitend op de dienst zullen we samen een maaltijd nuttigen (potluck, ieder brengt eten mee en we delen met elkaar) om dan te starten met de vergadering rond 13u.

Contactadressen

De Oudstenraad komt samen op 07/02 en vervolgens elke 1e donderdag v/d maand (uitgezonderd feestdag). Indien u een vraag of opmerking hebt voor de oudsten: email: oudstenraad.depottenbakker@gmail.com
of gsm: **0491/92 91 58**

Indien u een **persoonlijk** gesprek, gebed en/of een bezoek wil, richt u dan tot een oudste:

Jan Hostens 056/45 72 31 (Vrije dag: vrijdag)

Stephan De Feyter 0479/36 37 42

Thomas Nop 0495/12 10 92

U kan uw giften voor de werking van de kerk in de collectezak of collectebus stoppen. U kan ook overschrijven op de rekening van de kerk:

IBAN: BE17 0012 2662 5321— BIC: GEBABEBB

**N.B.: Probeer a.u.b. op de zondagdienst
minstens 5 minuten vooraf aanwezig te zijn!**



Potscherven

20/01/2019

Evangelische Kerk: De Pottenbakker

Eredienst elke zondag om 10u

Meensestraat 83, 8500 Kortrijk

www.depottenbakker.be

IBAN: BE17 0012 2662 5321

Kerkgemeenschap in Kortrijk met een hart voor God en mensen

God is ondoorgrondelijk

Wie is God? Een antwoord hierop is ten diepste onmogelijk. Het enige wat we kunnen zeggen is dat God aan niets of niemand gelijk is. God is altijd groter dan onze gedachten. Hij is verheven boven alle begrippen die mensen ooit kunnen bedenken. Soms openbaart God Zich op een manier die buiten het bereik van onze kennis ligt. Dan ervaar je de enorme ontoereikendheid om deze openbaring te verwoorden. Toen de profeet Ezechiël de hemel geopend zag en visioenen kreeg van God, had hij geen woorden om te beschrijven wat hij zag. Hij probeert hetgeen hij ziet te beschrijven door middel van gelijkenissen.

*“En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was **als** die van brandende vuurkolen, **als** van fakkels, zich bewegend tussen de wezens.” (Ez.1:13)
Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag **als** lazuraarsteen, dat de vorm had van een troon; (...) En ik zag iets schitteren **als** metaal;
(...) ..zag ik iets **als** vuur omgeven door een glans. (Ez.1:26vv)*

Hoe kunnen wij geacht worden te kennen wat niet gekend kan worden? Als God ondoorgrondelijk is, hoe kunnen we Hem dan toch kennen? Het antwoord ligt in de juiste vraagstelling. Op de vraag: 'wie is God *in Zichzelf*' is er geen antwoord. Als we bedoelen: 'wat heeft God *over Zichzelf* geopenbaard dat ons verstand kan begrijpen', dan is er een antwoord mogelijk, nl. lees de Bijbel.

Aantekeningen prediking

Dienstleiding: Ingrid en Stephan

-

Prediking: Thomas

Schriftlezing: **Wie is de Heilige Geest?** Tekst: Johannes 14:16-26

Een leven met God is een leven van dankbaarheid, liefde, besef dat God ons het leven gaf en besef dat wij bij Hem horen. Het betekent dat we niet alleen zijn, de Heilige Geest is met ons, altijd en overal. Samen kijken we naar wat Jezus vertelt over de Heilige Geest en hoe ons dit verder in het leven helpt.

I. Wie is de Heilige Geest?

- De Heilige Geest is geen onpersoonlijke kracht of energie, maar een persoon, aanwezig in het leven, in het hart, in het denken en in het lichaam van iedere christen.

- Hij is God, samen met Jezus en de Vader: er zijn geen drie goden maar één God bestaande uit drie personen door de zeer nauwe band en liefde tussen de drie. Het is niet één God in verschillende vormen: daarvoor zijn de Vader, Jezus en de Geest te verschillend van mekaar.

- Dit beseffend, richten we ons leven hier naar op, uit diep besef en diepe liefde voor wie Hij is.

II. Wat doet de Heilige Geest?

- Hij leert ons de waarheid, het Woord, leert ons begrijpen wat er in de bijbel staat, leert ons begrijpen wat er rondom ons gebeurt.

- Hij maakt het Woord levend in ons leven en voor ons leven, waardoor we er door veranderd worden.

- Hij is een persoonlijke trooster, raadgever, helper, coach, mentor, verdediger, ..

- Hij verdedigt ons tegen de beschuldigingen van zonde in ons leven.

- Hij beschermt ons tegen verzoeken.

III. Hoe worden we vervuld door de Heilige Geest?

- Door te beseffen wie de eerste verdediger was: Jezus Christus. Hij verdedigt ons tegenover de Vader en rechtvaardigt ons door onze éénheid met Christus. De Heilige Geest verwijst constant naar Jezus, Hij brengt ons constant terug bij Jezus.

- Door éénheid met Jezus ontvangen we de Heilige Geest: dankbaarheid naar Jezus, vergeving vragend, vol liefde van Jezus, vol liefde voor Jezus, vol liefde door Jezus. Je denken en leven richten naar God.

Het uiteindelijke doel is dat we worden zoals God ons leven oorspronkelijk heeft bedoeld, en om het begin van de goede werken in ons leven verder te zetten. Het begin van Gods liefde in ons brengt ons dicht bij Hem, verandert ons leven en geeft ons liefde voor anderen rondom ons. Keer terug tot God, kom tot inkeer, vraag vergeving, besef hoe groot Gods liefde is voor jou: dit verandert jouw leven en het leven van anderen.

Onderhoudsploeg

Kuisploeg voor de week van 21/01 (Sectie A) : Geertrui, Marta en Joke

Kuisploeg voor de week van 28/01 (Sectie B) : Jan D., Eddie en David



Crèche

Zondag 20/01: Joy

Zondag 27/01: Els

Overdenking

Ik geloof in de zon, ook wanneer zij niet schijnt.

Ik geloof in de liefde, ook al voel ik die niet.

Ik geloof in God, ook wanneer ik niets van Hem ervaar.

Gevonden in een cel in Keulen, Duitsland, na de tweede wereldoorlog –

Gebedspunten

- gebed voor onze zieken;
- gebed voor onze ouderen;
- gebed om wijsheid voor de oudstenraad, dat zij steeds de juiste beslissingen mag nemen;
- gebed voor opwekking en geestelijke groei in de gemeente;
- Als u liever wil dat uw naam niet wordt vermeld in Potscherven, maar toch gebed wenst, dan mag u gebed vragen voor op onze 14-daagse bidstonden op maandagavond; u kan dit melden via oudstenraad.depottenbakker@gmail.com met vermelding van de specifieke reden, of laat het weten aan Stephan.