

De Pottenbakker 19/03/2017

500 jaar hervorming: wat nu?

'Wie oren heeft laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.' Openbaring 1:9-3:22

1. Samenvatting: de Katholieke Kerk weigerde hervorming omdat ze niet meer luisterde naar Jezus

Samenvatting: reformatie = herontdekking van boodschap van Bijbel, besef dat kerk afgedwaald was en moest terugkeren

De hoop van Luther was om de Katholieke Kerk te hervormen niet om een nieuwe kerk te stichten, maar was uiteindelijk niet mogelijk omdat ze niet luisterde naar Jezus. De machten in de kerk blokkeerde verandering/hervorming.

'Wij hebben Bijbel => geen gevaar afdwalen' - niet waar: kerkgeschiedenis toont continu hervorming nodig (Evangelische christenen = hervorming binnen Protestantisme) - cyclus: vernieuwing stagnatie vernieuwing. Wij zijn niet beter dan Katholieke Kerk - hetzelfde gevaar dreigt ons ook -> kunnen ook afdwalen en sterven als wij niet luisteren naar Jezus. [Betere positie omdat Bijbel wordt gelezen maar gevaar is reëel]

=> hoe vermijden dezelfde stagnatie? = blijven luisteren naar Jezus en hervormen op basis van wat Hij zegt.

2. Hoe luisteren we naar Jezus?

Voorbeeld in Bijbel wanneer Jezus rechtstreeks spreekt tot kerk = Openbaring 2-3. 7 kerk gemeenschappen worden aangesproken door Jezus - elk krijgt persoonlijke boodschap. Wat leren we over communicatie tussen Jezus en Zijn Kerk? 3 dingen:

1) Jezus is aanwezig in de gemeente en ziet alles wat er gebeurt

Openbaring 1:9-20 [voorlezen]

[Context:] boek Openbaring = vreemd / moeilijk te interpreteren - reden: apocalyptische literatuur gekenmerkt door symbolen / beeldspraak - = een visioen => probeert hemelse dingen in menselijk taal te vertolken - visioen gegeven aan Johannes discipel - actief als kerkleider in klein Azië (Romeinse provincie gelijk aan Turkije) - = brief voor gemeenten in klein Azië (kaart) - elke van 7 kerken krijgen specifieke boodschap

Visioen begint met Jezus wandelt te midden van 7 kandelaars - elk kandelaar = kerk - kandelaar = OT tempel altijd aan - wat wil dit beeld zeggen in Openbaring? -> in/door de kerken God laat Zijn licht schijnen [7 kaarsen aansteken]

1:13 Jezus wandelt te midden van 7 kerken => aanwezig: niet van ver weg (hemel) neerkijkt, verbonden / aanwezig

Meer: Jezus ziet alles wat er gebeurt in de gemeente - ieder boodschap begint met dezelfde woorden 'ik ken...' - 2:1-2 [voorlezen] 'ik ken uw werken' - herhaald 2:1, 2:19, 3:1, 3:8, 3:15 -> Jezus ziet / weet alles wat er gebeurt in Zijn gemeenten - goede + slechte

II) Jezus roept de gemeente op om te luisteren naar de Heilige Geest

Refrein: 'wie oren heeft laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt' - herhaald einde van ieder boodschap - op dat moment: Jezus spreken tot Zijn kerk door visioen van Johannes - 1:10 in de Geest was toen ontving => Heilige Geest die boodschap gaf aan Johannes

Wie is HG? = de persoon in drie-eenheid die Gods werk uitvoert op aarde - leidt mensen tot waarheid: christenen geloven HG de schrijvers van Bijbel zo geleid -> de woorden / de ideeën / waarheden in Bijbel komen van God - HG ons helpt om die woorden te verstaan en toe te passen

=> als Jezus roept ons op om te luisteren naar HG = Bijbel lezen met houding van verwachting en geloof God tot ons wil spreken, en houding van gehoorzaamheid -> toepassen in ons leven.

--

HG geeft gaven in kerk (*charismata*: genade gaven): bedoeling individuen hun gaven oefenen tot opbouw van de gemeente - één subcategorie van genade gaven is alles te maken met spreken: leraar, profeet, tongen en interpretatie daarvan - HG wil deze mensen gebruiken door oefenen van gaven om een bepaalde boodschap te brengen aan de gemeente

=> luisteren naar elkaar, delen wat God op ons hart legt, onze gaven gebruiken - ook gave van onderscheiding -> kunnen onderscheiden wat van God komt /niet.

Hoe luisteren naar HG?

-> bidden, Bijbel lezen en in gesprek gaan met elkaar om te luisteren naar wat HG zegt

III) Jezus herhaald de belofte: wanneer de kerk luistert en gehoorzaam is zal zij overwinnen

Boodschap Jezus geeft aan elk 7 kerken is anders, maar volgt hetzelfde patroon:

'ik ken u...' – boodschap (specifiek) - oproep om te luisteren naar HG - belofte

Jezus eindigt altijd belofte: de gemeente die luistert en gehoorzaam is zal overwinnen (2:7, 11, 17, 26, 3:5, 12, 21)

Beeld: christelijk geloof als wedloop - wanneer kerk zich bekeerd van zondige praktijken, trouw blijft ondanks tegenstand, gehoorzaam is tot aan het einde -> overwinning verwachten. Context = vervolging -> Jezus moedigt hen aan om niet op te geven

Wij ervaren geen vervolging maar boodschap even belangrijk! Onlangs gekeken getuigenis uit Nigeria - geloof sterker toen werd vervolgt maar toen familie niets deed -> geloof verzwakken. Is ons geloof verzwakken onder materialisme / comfort / gemak van ons leven? Jazeker!

Dit boodschap: belofte wanneer ons bekeren van zonde / gehoorzaam / trouw ondanks al verleidingen -> overwinnen, is ook voor ons.

--

3. *Wat wil Jezus zeggen aan ons?*

7 kaarsen = 7 kerken [Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea] - Jezus ander boodschap voor elke gemeente, maar 2 extra kaarsen: 1 = De Pottenbakker (wat wil Jezus zeggen aan ons?) en 1 = jou (wat wil Jezus zeggen aan jou persoonlijk?)

Stel je voor: Jezus brief schreef aan onze gemeente: wat zou er in staan? Hij wandelt te midden van ons => kent ons. Wat zou hij prijzen en wat voor waarschuwen? Vermijden stagneren/sterven -> continu hervormen = luisteren naar Jezus *'wie oren heeft laat hem horen wat de Geest aan de gemeente zegt'* - grootste gevaar voor gemeente = niet luisteren.

--

Samen als kerkgemeenschap oefening doen in luisteren:

Potscherven [voorlezen] enkele opmerkingen toevoegen:

* wees opbouwend - bedoeling niet ons klacht te doen, bedoeling is om te zoeken wat op Jezus zijn hart ligt voor de gemeente (niet altijd hetzelfde als hoe wij voelen tegenover gemeente)

* neem de tijd om hierover na te denken - bedoeling is niet leiding alleen hierover nadenkt: gaven HG gegeven aan heel de gemeente => luisteren naar iedereen / samen gaan we in gesprek / communicatie is niet tussen Jezus en leiders, communicatie is tussen de gemeente in zijn geheel en Jezus

* bezoekers (niet leden) voel je vrij om ook dit in te vullen

* geen naam nodig

Verder aan de slag in bidstonden als gemeente -> 3 actiepunten komen waar Jezus vraagt dat we verandering/hervorming brengen.

Vragen?

--

Dit is kerkzijn, samen luisteren naar Jezus die spreekt tot ons door Zijn Heilige Geest.